

Pen schrijft niet meer



Lore schrijft niet met een gewone balpen.
Haar pen is heel bijzonder.
Er zit een dopje op
om de punt te beschermen.
Die punt is geel en hij blinkt.
Binnen in de pen zit een buisje.
Daar zit blauwe inkt in.

Eigenlijk is het de pen van oma.
'Ik schreef ermee
toen ik nog naar school ging.
Maar nu ben ik te oud om te schrijven.
Jij mag ze hebben,
omdat je al in de grote school zit.

Maar je moet er goed voor zorgen, hoor,
want het is een wonderpen.
Ze schrijft de mooiste letters van de hele wereld.
Ik noem haar '**Prinses**'
omdat ze zo mooi is.
Maak ze niet stuk en verlies ze niet.'

Lore is heel blij met de pen.
Ze geeft oma een dikke zoen.
'Ik zal er goed voor zorgen, oma,' belooft ze.
Ze stopt Prinses in een gekleurde pennenzak.



Lore neemt haar geschenk mee naar de klas.
Alle kinderen willen die prachtige pen bekijken.
Ze willen er ook eens mee schrijven,
maar dat mag niet van Lore.
'Oma wil het niet,' zegt ze.

'Flauw, zeg.
Een pen is toch een pen,' vinden de kinderen.

Silke is stikjaloers¹,
maar Lore trekt zich er niets van aan.
'Het is mijn pen.
Niemand anders mag met mijn pen schrijven.'
Ze houdt Prinses stevig vast met haar beide
handen.

Juf Els vindt de pen ook heel bijzonder.
'Die is toch veel te mooi voor school.
Die pen dient niet voor rekensommen.
Als je groot bent, mag je er brieven mee schrijven.
Daar is die pen voor gemaakt.'

Maar Lore wil er nu al mee schrijven.
'Eén dagje maar, juf.
Morgen schrijf ik weer met een gewone balpen.'
'Vooruit dan maar.
Eén dag, niet langer, hoor.'



Naast Lore zit Torben.
Hij plaagt haar altijd.
Soms doet hij haar pijn.
Als Lore even niet oplet,
durft hij zelfs iets wegnemen.
Nu is Lore even naar het toilet.
Prinses ligt op haar bank.
Dit is mijn kans! denkt Torben.
Vliegensvlug graait² hij de pen weg.
De mooie pen van oma.

Hij krabbelt er wild mee op zijn blad.
Hij zet er dikke krassen op.
Van boven naar onder,
van rechts naar links.
Het lijkt nergens op.
Het is niet eens een tekening.
'Aai!' roept Prinses. 'Je doet me pijn.'
Maar dat hoort Torben niet.
Hij krast maar voort.
Hij duwt de punt van de pen
heel hard op het blad.
'Aai!' roept Prinses weer.





1 **Zoek een ander woord in de tekst voor ...**

(1) **heel jaloers:** _____

(2) **heel vlug:** _____

2 **Waarom heeft oma de pen niet meer nodig? Vul de zin aan.**

Oma heeft de pen niet meer nodig, omdat ze _____

3 **Hoe noemt oma de pen? Noteer het hier:** _____

4 **Waarom mogen de andere kinderen niet met de pen schrijven? Kruis aan.**

Lore is bang dat ze de pen zullen stelen.

De juf wil het niet.

Oma wil het niet.

5 **Wat denk je dat er met de pen zal gebeuren?
Schrijf een korte zin.**
